

Uitnodiging

Kom op verhaal-dag



Het thema van deze dag is het maken van een 'rapiarium', een opschrijfboekje met inspirerende invallen en teksten voor dagelijks gebruik.

*Ieder mens heeft bemoediging nodig om het leven te kunnen leven.
Op deze dag gaan we te rade bij mensen die ons geïnspireerd hebben.
We verzamelen wat verder helpt op onze levensweg. Ieder maakt een eigen boekje dat eraan herinnert waar jij het in jouw leven om wilt laten gaan.*

**Op 30 september 2017, van 10.00-16.00 uur
in het Graalhuis, Nieuwegracht 51 te Utrecht**

Deze dag wordt begeleid door Maddy de Bruin & Judith van der Werf (counselors VPSG).
We werken met verschillende creatieve en meditatieve vormen.
Kosten voor deelname zijn € 15,- inclusief thee/koffie en een lunch.
Aanmelden kan via e-mail: info@vpsg.nl of telefonisch: 023-5328222